

## Από πότε οι εξωμότες είναι «μεγάλοι Πόντιοι»:

Ο Βησσαρίων, πριν προδώσει την Ορθοδοξία και το Γένος, υπήρξε περίφημος λόγιος και συμμετείχε ως μητροπολίτης στην ψευτοσύνοδο Φερράρας- Φλωρεντίας (1438-1439). Κατά την διάρκεια της «συνόδου» αποσκίρτησε μυστικά από...

## Περισσότερα... Από πότε οι εξωμότες είναι «μεγάλοι Πόντιοι»:

## Η μείωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων καταγγέλλει δημόσια την απαράδεκτη απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Νικόλαου Φίλη η οποία, εντελώς προκλητικά, μειώνει τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών από...

## Περισσότερα... Η μείωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών

## Ανοικτή Επιστολή Υποστήριξης των Αρχαίων Ελληνικών από 219 καθηγητές

Οι υπογράφοντες Έλληνες Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και άλλοι πνευματικοί άνθρωποι με κατάπληξη, απογοήτευση και οδύνη παρακολουθούμε τη διαρκή υποβάθμιση της κλασικής παιδείας στο...

## Περισσότερα... Ανοικτή Επιστολή Υποστήριξης των Αρχαίων Ελληνικών από 219 καθηγητές

## Ανθρώπινος εγκέφαλος ή ηλεκτρονικός εγκέφαλος:

Στον πλατωνικό διάλογο "Φαίδρος" διαβάζουμε ότι παρουσιάστηκε κάποτε στον περίφημο φαραώ Θαμού ο θεός Θευθής των γραμμάτων, και συνέστησε στο φαραώ να επιβάλει τη διάδοση και εκμάθησή τους, για να γίνουν οι Αιγύπτιοι πιο σοφοί και με περισσότερη μνήμη. Ο Θαμού απέρριψε την ιδέα αυτή με το ακόλουθο επιχείρημα...

## Περισσότερα... Ανθρώπινος εγκέφαλος ή ηλεκτρονικός εγκέφαλος:

## Άλλο Αλβανοί, και άλλο Αρβανίτες (απάντηση στον Αλβανό πρωθυπουργό)

Ο Άλβανός Πρωθυπουργός "Εντι Ράμα κατασκευάζει τη δική του Ιστορία προωθώντας τίς έπιδιώξεις του Άλβανικου έθνικισμού. Δήλωσε προσφάτως ότι έπι Τουρκοκρατίας στή μικρή..."

## Περισσότερα... Άλλο Αλβανοί, και άλλο Αρβανίτες (απάντηση στον Αλβανό πρωθυπουργό)

## Αισχρολογία: η κουλτούρα της ντροπής

Αναμφισβήτητα μία από τις παραμέτρους της νεανικής βίας είναι το βίαιο λεξιλόγιο, η αισχρολογία, που η σημερινή νεολαία σε συντριπτικό ποσοστό έχει υιοθετήσει ως κώδικα επικοινωνίας...

## Περισσότερα... Αισχρολογία: η κουλτούρα της ντροπής

## Αγαπητέ συνταξιούχε!

Αγαπητέ συνταξιούχε, έχεις δίκιο ό,τι κι αν πεις. Το κράτος σου έδωσε μια υπόσχεση που δεν την κράτησε. Προγραμμάτισες τη ζωή σου ανάλογα με την κρατική εγγύηση για το εισόδημα που...

Περισσότερα... Αγαπητέ συνταξιούχε!

## «Ουδέν αξιοσημείωτον την 25ην Μαρτίου 1821»

Σαφέστερος είναι ο Φιλήμων, που είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την οικογένεια Υψηλάντη, στην οποία αφιερώνει το «Δοκίμιον Ιστορικόν» έργο του και με την οποία ασχολείται στο μισό από αυτό το έργο του...

Περισσότερα... «Ουδέν αξιοσημείωτον την 25ην Μαρτίου 1821»

Σελίδα 33 από 33

- [«Πρώτη](#)
- [Προηγούμενη](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- 33